

# KAMPBOEKJE +12

Waimes

1-10 augustus 2020



**Plaats rust, soldaat!**

**Ik, majoor Marcel van Wintergem, kreeg de opdracht van onze koning der Belgen: Filip 1 van België, om jou op te roepen voor de komende oorlog.**

**China dreigt met een biologische oorlogsvoering tegen België. Zij zijn daarvoor al de eerste stappen aan het ondernemen. Om ons land te verdedigen zullen we moeten rekenen op iedereen, ook de jeugdbewegingen en zeker op de mannen van KSA De Blauwe Torre Varsenare. Jullie hebben je immers al meermaals bewezen van jullie inzet en dat is niet aan ons voorbij gegaan.**

**Jij zal, samen met 20 andere opgeroepen soldaten, een geheime missie uitvoeren in het vijandelijke territorium. Deze missie is staatsgeheim, dus meer daarover kan ik nog niet kwijt.**

**Omdat dit een heel speciale vorm van oorlogsvoering is, gaan jullie op een trainingsweek moeten, alvorens we jullie in het conflictgebied droppen. Ik begreep van jullie leiders dat jullie opgedeeld zijn in 2 groepen.**

**De soldaten van de +12 worden op 1 augustus 2020 om 7u30 verwacht. De soldaten van de -12 worden op 4 augustus 2020 om 10u30 verwacht.**

**We verwachten jullie stipt op het afgesproken uur, in uniform, aan de achterkant van het station te Brugge. Gezien iedereen al besmet zou kunnen zijn is het mondmasker ook deel van jullie uniform. Ook jullie ouders, liefjes en familieleden zullen bij de uitzwaai een mondmasker moeten dragen.**

**Van daar vertrekken we richting een geheime trainingslocatie waar ikzelf en enkele onderofficieren jullie zullen opleiden om de missie tot een goed einde te brengen.**

**Geniet intussen nog van jullie tijd thuis, het zouden wel eens jullie laatste maanden in België kunnen zijn.**

**Met vriendelijke groeten  
Majoor Marcel van Wintergem**

## **Algemene info**

### **Vertrek**

Op 1 augustus 2020 verwachten we je om 7u30 aan de achterkant van het station.

### **Terug**

Op 10 augustus komen we in de namiddag terug aan in Brugge. Via de Facebook-pagina houden we jullie op de hoogte van het precieze aankomstuur.

### **Adres**

Rue de la Piste 1  
4950 Waimes

### **Kampwake**

Op 31 juli 2020 tussen 18u en 19u kunnen jullie je bagage komen afzetten aan de lokalen zodat deze meekan met de camion.

## **Wat neem je mee?**

- Pyjama en knuffelbeer
- Broeken
- Onderbroeken (minstens 1 per dag)
- Kousen (minstens 1 paar per dag)
- Zwembroek
- T-shirts
- Truien
- Schoenen om te stappen
- Schoenen die vuil mogen worden
- Regenkledij (hopelijk niet, maar je weet nooit)
- Zakmes (geen noodzaak, maar altijd handig)
- Badhanddoeken
- Washandjes
- Keukenhanddoek
- Zeep
- Zaklamp
- Gamel & Bestek
- Tandborstel en tandpasta
- Medische fiche + 2 gele plakkertjes

## **Wat neem je niet mee?**

- iPod, MP3, laptop... (gsm mag wel)
- Snoep
- Anti-tankwapens, kruisraketten...

## **Opgelet!**

- Zorg ervoor dat je niet je mooiste kleding meeneemt! Doorheen het kamp zou je namelijk wel eens erg vuil kunnen worden!
- Neem ook een slaapzak, rugzak en matje mee voor onze 2-daagse!

## **Voor de treinrit**

- Zorg ervoor dat je je mondmasker meehebt bij vertrek! Op de trein moeten we die aandoen. Ook ouders die hun kinderen komen afzetten moeten een mondmaskertje aanhebben.
- Neem een lunchpakket, drank en een koek/stuk fruit mee.
- Neem een pak kaarten, gezelschapsspelletjes ... mee zodat we op de trein al leuk kunnen beginnen

## Leiding

Floris Baele (banleider)

0487 68 09 13

[florisbaele@gmail.com](mailto:florisbaele@gmail.com)

[ksadeblauwettore@hotmail.com](mailto:ksadeblauwettore@hotmail.com)

Maarten Calleeuw

Siebe Lambert

